



Gilde St. Willibrordus Vlierden

p/a P.v.Otterdijk
Hogezijdeweg 131
5756 PZ Vlierden
tel. 0493-314514

Het jaaroverzicht van 2019

We zijn het jaar 2019 begonnen met 31 leden en sloten het jaar met 33 leden af. De leden kwamen 2 keer in vergadering bijeen, het bestuur door omstandigheden 3 keer. Het bestuur kwam samen met de drie andere Deurnese gildebesturen 4 keer bijeen. Verder gingen de bestuursleden naar diverse vergaderingen van de kring en zijn commissies. Het jaar 2019 kenmerkte zich door het koningschieten met als koning Johan van Cuijk.

Gildebijeenkomsten en activiteiten

- * Donderdag 14 maart hield het gilde zijn algemene jaarvergadering. Het jaarverslag en kasverslag over 2018 en de begroting voor 2019 werden goedgekeurd.
- * Zaterdag 23 maart was de algemene jaarvergadering van Kring Peelland in Mierlo-Hout. Peter van Otterdijk werd voorgedragen als bestuurslid van de Kring. Hij werd met algemene stemmen gekozen en neemt het penningmeesterschap op zich. Hij treedt hiermee in de voetsporen van wijlen Willem Meulendijks die bestuurder was van de Kring van 1967 tot 1977. Hij treedt terug als voorzitter van de Kringcommissies Boogschieten en van de SAT (Studie Archief Tentoonstelling), maar blijft wel lid van deze commissies.
- * Zaterdag 27 april Koningsdag waren er festiviteiten gepland rondom het 175-jaar bestaat van de molen Johanna-Elisabeth. Echter door de regen moesten de spelen en optredens worden afgelast. De herdenking kon gewoon doorgaan mede door het gilde, die hun tenten beschikbaar stelde, zodat de aanwezigen droog stonden. Het gilde kon zich niet presenteren zoals gehoopt.
- * Zondag 19 mei waren enkele gildeleden aanwezig bij de Grote Gilde Processie in Ommel. Deze jaarlijkse processie is een samenvoeging van de Processie gilden Kring Peelland en de Processie Ommel.
- * Op Hemelvaartsdag 30 mei hebben de gildeleden van het Vliedens gilde verwoed geschoten om de koning voor de komende drie jaar te zijn. De dag begon met een woord en communiedienst, voorgegaan door Karel Koolen (tevens coördinator 4 gilden) en Harrie Berkers. Nadat het gilde zich de koffietafel liet weggevallen in gildehuis Thijssen, vertrok het naar de schutsboom om daar het koningschap te verschieten. Koning Hennie Fransen ontdeed zich van zijn schilden en we namen afscheid van koningin Anselma Fransen Nieuwesteeg.





De strijd brandt los. Tot ieders verrassing en die van Johan kwam met het 187-ste schot de vogel naar beneden. Verbouwereerd stond hij voor het dilemma raap ik hem op of laat ik hem liggen met betaling van de boete. Toch maar even telefonisch het thuisfront geraadpleegd. Deze was duidelijk; “Waarom zou je hem laten liggen, nu heb je de kans. Raap op de vogel.”

Johan is 38 jaar gildebroeder van het Vliedens gilde, begonnen als tamboer, via Jonge en Oude deken, naar waarnemend kapitein en nu als koning. Als militair werd hij in dezelfde week bevorderd van Kapitein naar Majoor en nu bij het gilde zelfs van kapitein naar Koning. Hoeveel geluk kan iemand hebben.

* De receptie van de koning in gildehuis Thijssen op zaterdag 15 juni werd goed bezocht en velen kwamen koning Johan feliciteren.

* Zaterdag 6 juli was de jaarlijkse barbecue met vooraf het klepschieten om de wisseltrofee. Dit keer ging de beker naar Rob Fransen.

* Ter stimulering van de gildekas en het uniformen fonds werden op zondag 14 april en 1 september kofferbakverkopen georganiseerd. Velen vonden weer een weg naar Vlierden “Dorp vol actie”.

* Dit jaar was op 8 september de Kringdag bij het gilde sint Hubertus in Liessel. Peter-Paul Fransen behaalde een eerste prijs in vendelen vaandelklasse 50 jaar en ouder.

* Na Eindhoven heeft ook Peelland op donderdagavond 19 september een buitengewoon mooie ceremonie beleefd aan het ontsteken van het Bevrijdingsvuur 2019. Dat gebeurde op de zonovergoten en drukke Markt in Asten met medewerking van zo'n twintig gilden uit Kring Peelland en de twee schutterijen uit Meyel, doelzakspelers en trommelaars van de Gemert Fire Brigade Pipes & Drums, tientallen hardlopers uit de hele regio en last but not least de vijf burgemeesters van Peelgemeenten.



Onder toezicht van velen zijn door koningen, koninginnen, keizers en keizerinnen de fakkels overhandigd aan de estafettelopers zo ook koning Johan van Cuijk.

Als dank hiervoor is aan elk deelnemende gilde en schutterij een Priesterklokje overhandigd met inscriptie
“Bevrijdingsvuur Asten 19-09-2019 Death Valley De Peel”.



De gilden en schutterijen hebben altijd getracht om de vrijheid te bewaren. Laten we het vuur van de bevrijding brandende houden en doorgeven aan de volgende generatie.

* Het jaar werd zoals gebruikelijk afgesloten op Willibrordzondag met het ter kerke gaan op 3 november. De woord en communiedienst werd voorgegaan door Karel Koolen en Harrie Berkers. De dienst werd prachtig opgeluisterd door het kerkkoor van Vlierden. Vooraf aan de dienst ontstak koning Johan van Cuijk een kaars voor de overleden gildebroeder Nico Nijssen (nov 2018) en een kaars voor alle andere overige gildeleden die zijn voorgegaan. Na de dienst was er de gebruikelijke koffietafel. Hier bleef het niet bij, daar we dit jaar ook nog 3 jubilarissen hadden.



Als eerste werd gehuldigd Jet Thijssen 25-jaar gildezuster. Zij maakte de weg vrij voor toelating van vrouwen bij het gilde. Na het overlijden van haar man Ricus Thijssen wilde zij verbonden blijven aan het gilde.

Als tweede werd gehuldigd Jack Venner en 26 jaar lid van het gilde. Hij heeft zich verdienstelijk gemaakt bij de gildefeesten, die het gilde organiseerde.

Als reactie van Jack; 25 jaar niet geüniformeerd, nu dan 25 jaar geüniformeerd. Zijn vrouw Toos sloot hierbij aan en gaf te kennen om nu ook lid te worden van het gilde, maar dan niet in uniform. Zij is ook welkom. Immers het is niet het uiterlijk wat men bindt aan het gilde.





Als derde werd gehuldigd Peter van Otterdijk 40 jaar lid, waarvan 39 jaar en 9 maanden lid van het gildebestuur. Bij het gilde vervulde hij meerdere posities; voorzitter, secretaris, penningmeester, Oude en Jonge Deken, vendelier, kruisboogschutter, woordvoerder. Het zegt genoeg.



V.l.n.r. Jet Thijssen, Annie Driessen, Nel Klomp

Kruisboogschieten

Tijdens de zomerperiode na het verzetten van de klok en als het weer het toelaat en geen andere verplichtingen zijn, wordt er op zondagmorgen geschoten met de kruisboog op de wip en met de voetboog op de vlakboogbaan bij de schuttershut Karnweg 8 (achter het voetbalveld).



Als de klok weer op wintertijd staat gaan we in “Den Doel” vlakboogschieten op zondagmorgen van 10:30 tot 12:00 uur. Door medewerking van handboogvereniging Rozenjacht kan indoor geschoten worden. Gemiddeld zijn er 6 schutters aanwezig. Het is een mooie activiteit voor de wintermaanden.

* De zomeravondcompetitie van kring Peelland, waar 5 van de 7 wedstrijden meetellen, werd door ons gilde met 3 schutters bezocht. Het Vliedens korps bestaat uit Marc van Breemen, Peter en Thea van Otterdijk en compleet gemaakt met Paul Köster van het gilde st. Lambertus Someren-Eind.

De wedstrijd, die verschoten werd in Vlierden was op woensdagavond 19 juni. Op deze wedstrijddag namen zelfs 28 kruisboogschutters deel. De hoogst geklasseerde van ons gilde in deze competitie waren Marc en Peter beide met 63(van de 75) punten. Paul behaalde zelfs 68(75) punten en het korps een 4-de plek met 244(300) punten.





Op woensdag 3 juli was de finale van de zomeravond competitie in Lieshout bij het gilde St.Servatius.

Tussen de normale wedstrijd en het afkampen door werd stil gestaan bij Peter van Otterdijk, die na ruim 20 jaar afscheid nam als voorzitter Commissie Boogschieten. Secretaris Johan Vlemmix gaf een mooie speech weg en vervolgens kreeg Peter door de oud-kringvoorzitter Mies Sijbers, namens alle schutters een mooie speld van een kruisboog als herinnering aangeboden. Ook de vrouw van Peter, Thea van Otterdijk kreeg een mooi

bosje bloemen als dank aangeboden.

Peter was zeer verrast door alles wat er gebeurde, zelfs het gezin van Peter en Thea waren speciaal naar hier toe gekomen. Ook een delegatie van het Kringbestuur van Kring Peelland was aanwezig met name de voorzitter Henk de Hair, Toon Bergh en Maarten Janssen. En de NBFS (Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden) voorzitter Marc Pijnenburg en secretaris Ad van Dijk waren erbij.



Op de laatste woensdag van augustus wordt als afsluiting van het zomerseizoen kruisboog op wip een kruisboogkoppelwedstrijd gehouden.

Op woensdag 28 augustus werd voor de 5de keer werd de koppelwedstrijd gehouden en dit keer bij het gilde St. Willibrordus te Vlierden. Het weer was aangenaam, weinig wind en veel zonneschijn. Er deden 23 ZAC-schutters mee aan deze wedstrijd.

Er werd heel goed geschoten wat te zien was in de uitslag. Maar liefst 9 ZAC-schutters behaalde de maximale 15 punten. Na de wedstrijd kreeg iedereen een lot en werd gekoppeld. Heel toevallig zijn de loten gevallen op alleen de 15 punters. Er waren nu 3 koppels met 30 punten en die moesten hierop afkampen.



Het koppel dat op de 1ste plaats is geëindigd; Peter van Otterdijk (gilde St. Willibrordus, Vlierden) en Thjeu Knapen (gilde St. Lambertus, Someren-Eind)

Het gilde biedt regelmatig voor groepen een kruisboog demonstratie aan. Men begint met het oefenen op de wip en vlakboogschieten. Daarna wordt boom voorzien van een gipsen of tempex vogel, die zoals bij het koningsschieten naar beneden geschoten moet worden.



Ter vermaak van de jeugd heeft het gilde het luchtbuksschieten op de vogel, vogelknuppelen, vlakboogschieten en het gaaigooien.

Op een 6 meter hoge paal wordt een vogeltje geplaatst, welke met de luchtbuks naar beneden geschoten wordt. Bij het vogelknuppelen zit eveneens een vogel boven op de 6 meter houten paal. De vleugels, kop en straat moeten met een kegel (knuppel) eraf worden gegooid. Bij het gaaigooien moet met een tennisbal een houten plaat worden omgegooid.

Geweer en buksschieten

* Elk jaar wordt er ook met de luchtbuks op klep geschoten om de Andre-Noyen wisseltrofee. In 1984 werd het klepschieten bij het gilde ingevoerd. Dit als alternatief voor het Brabants wipschieten.

Bij het klepschieten schiet men met een luchtbuks op kleine metalen plaatjes die zich op een 6 meter hoge paal bevinden. Een goed alternatief waarbij ook de jeugdige leden kunnen meedoen.



Het klepschieten door de gildeleden was dit keer tijdens de jaarlijkse barbecue op zaterdag 6 juli. Dit keer ging de wisselbeker naar Rob Fransen.

* Op zondag 23 juni werd de schietwedstrijd op de puist voor de Vlierdense bevolking vershoten. Winnaar werd gildebroeder Marc van Breemen en bij de jeugd Evi Karssen, buurmeisje van Koning Johan van Cuijk.



* In gildeverband met de andere Deurnese gilden wordt er geschoten om de "Broederschapdrager der Deurnese gilden". Dit jaar was de wedstrijd op zondag 26 mei bij het Vlierdens gilde. Vooraf aan het schieten werd er een groepsfoto gemaakt van de Vier Deurnese gilden. De winnaars van het Verbroederingsschieten waren Rick Damen st.Hubertus gilde Liessel en bij de jeugd Willem Bankers st.Antonius-abt gilde Deurne. Rick Damen is bij het schieten door de jeugd vier keer winnaar geworden en nu ook bij de oudere gildeleden.

Andere activiteiten en wetenswaardigheden

Wij, als gilde van Vlierden, willen ons graag richten naar de toekomst. Wij zijn er ons van bewust, dat ook bij ons iets moet gaan veranderen, willen we het Vlierdens gilde in stand houden. We mogen het prijzen, dat steeds weer mensen zijn, die zich thuis en geborgen voelen bij het gilde. Zij dragen het gilde een warm hart toe, al treden zij niet in uniform naar buiten.

* In de wintermaanden werd door de 4 Deurnese gilden een kaartcompetitie gehouden in rikken en jokers. Er werd 9 keer gekaart in de wintermaanden 2018-2019. Ook deze winter staan weer kaartavonden op het programma.

* Een van de pijlers van het gilde is het delen van lief en leed. Buiten de al vermeldde activiteiten zoals; het brengen van een vendelgroet, maar ook het overlijden, zijn er nog wat kleine gebeurtenissen waar we met het gilde even stil bij stonden zoals; een attentie of een kaartje.

* De website van het gilde heeft een nieuw uiterlijk gekregen, wordt regelmatig aangepast en van actuele en relevante informatie voorzien. De site wordt onderhouden door Fer van Otterdijk.

Aldus opgetekend januari 2020.